

TEKST SHYRA HUETING  
FOTO'S DUNCAN WIJTING

“Er mag geleefd worden, we zijn praktisch ingesteld



Baarden en snorren, piercings en tattoo's. Een stoer gezelschap aan een ruige kersttafel. De Groninger stylist Rik Tammenga dekt voor Wonen&Co een stoere kersttafel voor een toffe avond met vrienden.



# RUIGE KERST MET VRIENDEN



Rik Tammenga is ambachtelijk meubelmaker en zit op het Alfa-college (mbo-interieurdesign) in Groningen. Daarna wil hij de Perk hbo-opleiding interieurvormgeving in Eindhoven doen (rik.tammenga@gmail.com).

Met dank aan:  
Lair&Nuvier  
Pub The Dogs' Bollocks

**K**erst in een Man Cave. Stoer man! Geen damasten tafellaken met opgepoetst zilver, maar houten en vachten, waarop een beste hamburger past. Bij de gedachte aan een kerst met zijn vrienden, kreeg stylist Rik visioenen van boshuften gevuld met groen en leer, blokken hout om het haardvuur mee op te stoken en een BBQ in de sneeuw. Hij vertaalde deze houthackersfeer naar een stoere tafel waaraan zijn vrienden informeel konden aanschuiven. En omdat zo'n blokhuut even niet voorhanden bedacht hij iets beters: een kelder. „Ons interieur is lekker ruig en industrieel. Er mag geleefd worden, want we zijn praktisch ingesteld.”

De gasten druppelen een voor een binnen. De barbiër (Joey Dussel van barbershop De Zwarte Raaf), de zanger van een reggaeband (Joey Nojdokromo van The

Rising Sun, speelt op Noorderslag), de man die imponeert met een arm vol tatoeages (Peter Tammenga, tweelingbroer van Rik en grafisch vormgever). En de gast met zijn hippe hoedje (Marvin Fockens, gitarist van de ex-band Makebelief, waarvan Dussel leadzanger was).

Rik heeft voor iedereen een plek aan de grote houten tafel. De covers bestaan uit planken en robuuste borden van aardewerk. In plaats van verflind tafellaken liggen er gladdere houten en vachten op tafel. De barkrukken die er omheen staan zijn gekleed met warme schapenvachten.

Om in de sfeer van kerst te komen, heeft Rik zich toch aan een traditie gehouden: een kerstboom. Maar denk niet dat die nuttig wordt opgetuigd. Een snoer oranje lichtjes er in en klaar is kees.

De mannen drinken hier. Dat maakt de tongen los en al rap vliegt er een mop over

tafel. De gesprekken gaan over vrouwen, politiek, muziek, een cursus nat scheren en over het kerstmaal dat Rik voor hen heeft bedacht. Het wordt een hamburger XL: in zes verschillende uitvoeringen, met saus, twister fries, dikke Vlaamse frieten en uien.

Een kaars wordt in een houtblok geprikt en doet het goed op deze mannetafel. Samen met twee windlichten met blauw ledlicht kan iedereen net genoeg zien om zijn mes middenin de hamburger te spien. De mannen vallen op de burgers aan. Een opgezet hert kijkt toe. Het is een vette kerst, dit jaar.

Nog een kerstgedachte wellicht? „Oké man. Ga uit van je eigen kracht, dan is alles easy. Iedereen is tegenwoordig zo snel beladigd, laat iedereen een beetje toleranter zijn. Je kunt vrienden zijn met iedereen, en eten met iedereen.”

