



Samen onder de wijnrank

Stylist Willem Meek van woonwinkel Laif&Nuvier in Mensingeweer haalt alles uit de kast om de tafel feestelijk te dekken. Het is één groot kerststuk, met de mooiste linnens, heldere glazen, mooi bestek, kerstpegels van armeluiszilver en veel kaarsjes in groene en rode windlichtjes. "Mijn complete kerstgevoel gaat uit naar het samenzijn aan de kersttafel, lang genieten, praten over al onze belevenissen met de mensen die me dierbaar zijn. Laten we met zijn allen iets dichtbij elkaar gaan staan."

Boven de tafel hangt een decoratieve wijnrank uit de tuin van zijn schoonmoeder. De rank laat zich in allerlei vormen buigen en je kunt er van alles in hangen. Tip: je kunt ook een bijzondere tak uit het bos voor het raam hangen met daaraan zware kerstpegels en -versieringen.

Willem heeft uit een lap linnen van de markt versiering gemaakt voor in de wijnrank. "Als je in de breedte de stof om de 5 centimeter inknijpt, kun je er repen van scheuren. Er gaan dan twintig uit één meter. Leg aan het eind van elke reep een knoop en drapeer ze in de wijntak. Aan een mooie tak uit het bos kan natuurlijk ook. Neem extra meters en scheur er ook een tafelloper en servetten van. Feestelijk is het om ook kralen in de wijnrank te hangen."

"Op tafel leg ik in het midden een grote stok met wat schors van de wijnrank, ter decoratie tussen alle lichtjes. In het midden zet ik een grote eikel van armeluiszilver. Een 'eikel' symboliseert voorspoed en geluk. Op een staander heb ik met een clip een kerstverhaal in het Frans gezet. Nieuwsgierig? Tweede kerstdag zijn we open 12 tot 17 uur. Bijzondere dagen gewenst!"

www.laifennuier.nl



Een zoete kerst

Een high-tea met kerst? Styliste Marian van der Heide uit Zuidwolde (Dr) is er dol op. Ze heeft de tafel prachtig gedekt. Heb je een modern naturel interieur met kleuren als wit, grijs, beige en taupe als basis? Zoete kleuren, glitters en cupcakes passen daar mooi bij en zorgen voor een zoete kerstfeer. Marian: "Versier je (witte) kerstboom met ballen in de vorm van cupcakes, taartpuntjes en theekopjes. Kies zacht getinte en zilveren kerstballen met een vleugje topaasblauw, felroze en paars. Zoet met een tikkeltje kitsch. Het is leuk om met een high-tea de tafel te versieren met kerstcupcakes. Een roze tafelkleed met polkadots of roze tafellei doet het uitstekend bij al die zoete kleurtjes. Op de lampenkappen heb ik sterren met Japans masking tape gemaakt. En ik heb er wat lekkers aangehangen. Vrolijk kerstfeest en een inspiratierijk Nieuwjaar!"

www.stylingforall.nl



Warm buitengevoel

Knus, intiem, buiten. Met warme woonplacids, zachte schapenvellen en een brandend vuur creëert styliste Getty van der Weij uit Groningen snel en simpel een romantische buitenfeer. Samen met vriendin Renée Timmer geniet ze van het buiten zijn en tuurt ze in de vlammen. Wat haar betreft is kerst geen fonkelend glitterfeest. Ze houdt van sober en legt het accent op dingen die er toe doen: warmte, aandacht en puurheid. "Kerstgevoel is voor mij ook buitengevoel, want je zit deze tijd van het jaar al zoveel binnen. Een winterse kerstfeer maak je door op je tuinbank een stapel warme woonplacids (bijvoorbeeld van Oliver Tweed) en zachte schapenvachten (www.dierenvel.nl) te leggen. Ik hou niet van glitter en opsmuk: en zeker niet met kerst. Voor mij staat Kerstmis voor 'samen'. Uiteindelijk gaat het in het leven om de mensen die je dierbaar zijn. De feestdagen zijn mooie momenten. Gebruik die alsjeblieft, het leven is zo kort."

www.stijlburopot.nl